

Tweede kaars,
ga nu je gang,
want het wachten
duurt al lang...



zondag

6

december

*nog 19 dagen
tot Kerst...*

Even stil staan

De stille dagen komen eraan
tijd om even stil te staan
overdenken en bezinnen
afsluiten of opnieuw beginnen
wat te doen met wensen of dromen
dingen die jou zijn overkomen
laat ze zijn en laat ze achter
de ergste worden zachter...

...de mooiste krijgen een plaats in je hart
maak ieder jaar een nieuwe start
begin aan je oude of nieuwe dromen
laat het leven op je af komen
onthaast, beleef en geniet
meer dan dit leven heb je niet!



Foto: Pier de Haan